

Παιδιά, τι θα λέγατε να θυμηθούμε λίγο πού είχαμε μείνει στο μάθημα της Ιστορίας! Παρακάτω σας παραθέτουμε τα γεγονότα, όπως εξιστορούνται στην Ιστορία της Κύπρου (Εκδόσεις Φιλελεύθερος). Αυτό που θέλουμε από σας είναι να τα διαβάσετε αργά και προσεκτικά, για να φέρετε ξανά στη μνήμη σας αυτά που μελετήσαμε μαζί στην τάξη. Όταν τελειώσετε, ασχοληθείτε με την δραστηριότητα που αφορά την εικόνα. Και μην παραλείψετε να τα διαβάσετε ή να τα διηγηθείτε όλα αυτά και στους γονείς σας, για να δουν ότι ξέρετε την Ιστορία της Κύπρου μας και, γιατί όχι, για να μάθουν κι αυτοί λίγη Ιστορία! Καλή μελέτη, λοιπόν...!

Ένα νησί που το θέλουν όλοι

Την Κύπρο, αυτό το πλούσιο νησί της Μεσογείου με τα αστείρευτα κοιτάσματα χαλκού και τα πυκνά ταδάση, όλοι ήθελαν να το κάνουν δικό τους, οι Φοίνικες, οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. Έτσι, μόλις ο ένας κατακτητής έφευγε, ερχότανε ο άλλος.

Η Κύπρος, με τον φυσικό και ορυκτό πλούτο της, αλλά και λόγω της πολύ σημαντικής γεωγραφικής της θέσης, δεν ήταν δυνατό να αφήσει αδιάφορους τους γείτονές της, Φοίνικες, Ασσυρίους, Αιγυπτίους και Πέρσες, οι οποίοι κατά καιρούς εισέβαλλαν στο νησί, το κατακτούσαν και το εκμεταλλεύονταν, χωρίς όμως να καταφέρουν ποτέ να του αλλάξουν τον πολιτισμό και την ελληνική του συνείδηση.

Οι **Φοίνικες**, που ζούσαν στην απέναντι γειτονική ακτή, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο Λίβανος, κι είχαν τη φήμη πολύ καλών εμπόρων, θεωρούνταν μυθολογικά απόγονοι του Φοίνικα. Ενός αρχαίου Έλληνα ήρωα, που ήταν γιος του βασιλιά Αγήνορα και αδελφός της Ευρώπης. Γύρω στον 10ο π.Χ. αιώνα, κι αφού οι Φοίνικες δεν μπορούσαν να επεκταθούν και να αναπτυχθούν στο εσωτερικό της χώρας τους, που ήταν κατάσπαρτο από δασώδη και δύσβατα βουνά, στράφηκαν προς τη θάλασσα. Με τα καράβια τους άρχισαν να ταξιδεύουν σε όλη τη Μεσόγειο κάνοντας εμπόριο με πολλές παραλιακές πόλεις, ενώ ίδρυσαν και τις δικές τους αποικίες, με σπουδαιότερη την πόλη της Καρχηδόνας στη σημερινή Τυνησία.



Στην Κύπρο διάλεξαν να κατοικήσουν στο Κίτιο, την αρχαία πόλη που ήτανε τότε στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα η Λάρνακα. Εκεί έκτισαν μάλιστα κι ένα μεγάλο ναό αφιερωμένο στη θεά τους Αστάρτη - που ήταν η δική τους θεά Αφροδίτη - μέσα στον οποίο υπήρχε και εργαστήριο κατεργασίας χαλκού. Για λίγο καιρό είχαν επίσης εγκατασταθεί στην Αμαθούντα. Γενικά την Κύπρο οι Φοίνικες τη χρησιμοποίησαν σαν ενδιάμεσο σταθμό για τα ταξίδια τους στις αποικίες που είχαν στη δυτική Μεσόγειο.

Μετά τους Φοίνικες, οι νέοι κατακτητές που γνώρισαν οι Κύπριοι ήταν οι **Ασσύριοι**. Με αρχηγό το βασιλιά τους Σαργών Β', και ύστερα από πολλές και σκληρές μάχες, οι Ασσύριοι κατάφεραν να υποτάξουν το νησί. Μια στήλη με ανάγλυφη την ολόσωμη απεικόνιση του Ασσύριου βασιλιά, που βρέθηκε στο Κίτιο, κοσμεί σήμερα το Μουσείο του Βερολίνου. Έμειναν στο νησί για 40 χρόνια, μέχρι που η Ασσυρία





έχασε τη δύναμή της, οπότε και αναγκάστηκαν να φύγουν.


Η Κύπρος χάρηκε τότε ένα όμορφο διάλειμμα ελευθερίας, το οποίο κράτησε γύρω στα 50 χρόνια. Τόσο ήταν το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να πατήσουν στο νησί οι επόμενοι κατακτητές, οι **Αιγύπτιοι**, που κατέλαβαν την Κύπρο με αρχηγό το βασιλιά τους Άμαση και υποχρέωσαν τους κατοίκους να πληρώνουν φόρο υποτελείας.

Οι Αιγύπτιοι δεν ήρθαν ποτέ για να μείνουν στο νησί. Ήθελαν όμως την Κύπρο για να παίρνουν το χαλκό και την ξυλεία που χρειαζόνταν για τις ανάγκες της χώρας τους. Αυτό κράτησε για 20 χρόνια, μέσα στα οποία οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Αιγύπτου και των κυπριακών βασιλείων ήταν φιλικές. Ο Άμασης έκανε πολλά αφιερώματα στους ναούς του νησιού, ενώ αιγυπτιακές πόλεις, όπως η Ναυκράτιδα, ανέπτυξαν στενές εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις με τους Έλληνες κατοίκους της Κύπρου.

Στη συνέχεια, η Κύπρος έπεσε **στα χέρια των Περσών**. Η Περσία ήταν εκείνα τα χρόνια μια χώρα πολύ μεγάλη και πολύ πλούσια. Οι βασιλιάδες της όμως ήθελαν να κάνουν το κράτος τους ακόμη πιο μεγάλο και ακόμη πιο δυνατό. Έχοντας λοιπόν τεράστιο στόλο και στρατό, άρχισαν να κατακτούν γειτονικές τους χώρες, τις οποίες υποχρέωναν να τους πληρώνουν φόρους. Ανάμεσα στις χώρες αυτές ήτανε και η Κύπρος.

Ο βασιλιάς των Περσών **Κύρος ο Μέγας**, υποτάσσοντας τους Αιγυπτίους προς τους οποίους η Κύπρος πλήρωνε φόρο υποτελείας, ανάγκασε τους Κύπριους βασιλιάδες, προκειμένου να μην εμπλακούν σε έναν καταστροφικό για το νησί πόλεμο, να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Περσίας στην Κύπρο.

Με τον ερχομό των Περσών, η ζωή στο νησί άλλαξε. Οι κάτοικοι υπέφεραν πολύ, ενώ η βαριά φορολογία δεν τους άφηνε να πάρουν ανάσα. Κάτω από αυτή την πίεση οι Κύπριοι δεν ήταν λίγες οι φορές που εξεγέρθηκαν. Όλες όμως οι επαναστάσεις τους, με σημαντικότερη εκείνη του Ονήσιλου της Σαλαμίνας, απέτυχαν.

 Η περσική κυριαρχία στην Κύπρο κράτησε πάνω από 200 χρόνια. Και μόνο μετά τη μεγάλη ήττα των Περσών από το Μέγα Αλέξανδρο στην Ισσό, οι Κύπριοι, νιώθοντας ότι στο πρόσωπο του Μακεδόνα βασιλιά βρήκαν επιτέλους τον ελευθερωτή τους, τάχθηκαν αμέσως με το μέρος του, αποτινάζοντας την περσική κυριαρχία.

